

www.17oktober.be

Werelddag van Verzet tegen Armoede

Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen !





Ommekeer

*Niet meer worden uitgeschopt door de
maatschappij*

Om uitgesloten alleen te staan

Maar kunnen naar buiten komen

*En door reikende handen elkaar recht
trekken*

*Mekaar steunen in respect voor elkaar
en de wereld*

Een wereld waar iedereen gelijk is

*En waar met een luisterend oor de
kring wordt open gehouden*

Een thuis met een lage drempel

*Waardoor we gewoon mens kunnen
zijn*

*Een initiatief van vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring
Samen met het Sociaal Huis van Erpe-Mere, 17 oktober 2012*

Uitgesloten uit de groep



Uitgeschopt worden



We hebben een figuurtje gemaakt dat een schip onder zijn gat krijgt en alleen staat buiten de groep.

In armoede moeten leven is veel meer dan geen geld hebben. Het gevoel er niet bij te horen, niet volwaardig te kunnen deelnemen, raakt ons veel dieper, doet veel meer pijn!

Er bestaan spijtig genoeg nog veel vooroordelen over mensen die armoede-ervaring hebben. Zonder ons verhaal te kennen worden we nog vaak bestempeld als "profiteur" of "marginaal".

We hebben dan misschien weinig geld, maar daarom voelen we ons van binnen niet altijd arm! Onze rijkdom zit van binnen! We kunnen zorgen voor elkaar, we strijden voor een toekomst voor onze kinderen, we laten de moed niet zakken!

Naar buiten durven komen



We hebben een puzzelstuk gemaakt met een open deur.

Geloof mij, de eerste stap zetten naar Ommekeer of naar hulpverlening is niet gemakkelijk. Niemand loopt te koop met zijn miserie. Je hebt vragen: wat zal dat daar zijn? Hoe zullen ze mij daar bekijken? Zal ik dat wel doen?

Een open deur is belangrijk. Je welkom voelen, je snel op je gemak voelen en niet bekeken worden. Jezelf mogen zijn op een ongedwongen manier.

Langs een open deur kom je niet enkel binnen bij Ommekeer, het is ook de bedoeling naar buiten de komen. Als je armoede-ervaring hebt dan kom je minder buiten, je sluit je op. Door mee te doen in onze vereniging durf ik terug buiten komen en uit mijn schelp komen. Ik ga mee op uitstap, ik ga mee naar De Werf, ik ga mee naar een kookcursus van de KAV,...

Een open deur is ook durven naar buiten komen met ons verhaal. Leerkrachten, vrijwilligers uit het verenigingsleven of hulpverleners komen meestal uit de middenklasse en weten niet wat het is in armoede te leven. Door met ons verhaal naar buiten de komen, hopen we dat we elkaar beter leren kennen en dat vooroordelen plaats maken voor begrip en dat we samen op weg kunnen gaan om armoede aan te pakken.

Mekaar recht trekken



Elkaar de hand reiken



We hebben twee handen gemaakt die over elkaar liggen. En een persoon die een andere persoon rechtekt.

We proberen voor elkaar te zorgen. Als iemand een tijdje niet meer naar de groep komt of iemand heeft het moeilijk dan proberen we via een telefoontje of sms'je of een huisbezoek er te zijn voor elkaar.

We kunnen ook op elkaar terugvallen. Iemand die geen vervoer heeft, wordt meegenomen door iemand die wel een eigen auto heeft. Iemand die nog een bed staan heeft dat niet meer wordt gebruikt, wordt doorgegeven aan iemand die zonder zit.

Als iemand het niet ziet zitten om naar het Sociaal Huis of CAW te gaan. Dan gaan we samen, zo voelen we ons meer op ons gemak. Als iemand het niet ziet zitten een telefoontje te doen naar de school, dan helpen we elkaar daarbij.

De ene heeft een oplossing voor het ene probleem, de andere voor een ander probleem. We kunnen veel tips geven aan elkaar. Er zijn veel dingen die bestaan waar je recht op hebt, maar we weten dat niet altijd of de regels zijn te ingewikkeld. Iemand vertelt hoe hij een verwarmingstoelage heeft aangevraagd. Iemand anders hoe en waar je de Uitpas kan aanvragen. Er zit in onze groep een schat aan informatie en ervaringen die we proberen van mens tot mens door te geven. We maken elkaar sterker en trekken elkaar op die manier recht!

Met respect elkaar steunen



We hebben een puzzelstuk gemaakt van drie personen die arm in arm staan.

We zijn een groep die elkaar steunt. We geven elkaar eens stevige arm en dat maakt ons sterk. We staan er niet alleen voor, we hebben elkaar!

Met de UiTPAS naar een voorstelling gaan in De Werf of de KAV is alleen niet evident. Je kent er niemand en je bent bang dat je zal bekeken worden. In groep gaan durven we wel, dat zorgt voor veiligheid, je kan op elkaar terugvallen.

In onze groep zijn er zowel mensen met armoede-ervaring als zonder armoede-ervaring en we leren van elkaar en steunen elkaar. Samen kunnen we armoede de wereld uit helpen!

Respect voor de wereld



Ik heb een blad van een boom gemaakt. Symbool voor respect voor elkaar en de wereld.

Het sociaal leven is in onze gemeente veel veranderd. Vroeger kende iedereen iedereen. Nu is het meer elk voor zich! Vroeger zegde iedereen "goeiedag" nu kunnen we minder van elkaar verdragen en krijgt je snel een stempel.

In onze groep moeten we respecteren dat iedereen moet kunnen groeien op eigen ritme en dat vraagt geduld. Iedereen heeft zijn eigen rugzak met problemen en iedereen heeft zijn eigen draagkracht. Sommigen van ons hebben een zware rugzak die we al meedragen vanuit onze kindertijd.

Het gebeurt ook dat er conflicten zijn of moeilijke momenten. Dan moet er steeds de kans gegeven worden om opnieuw te beginnen.

Willen we armoede echt gaan aanpakken dan draagt iedereen mee verantwoordelijkheid. Er is nood aan solidariteit en respect om samen aan de slag te gaan. Enkel samen kunnen we armoede de wereld uit helpen!

Iedereen gelijk



Ik heb een puzzelstuk gemaakt met figuurtjes van verschillende grote, maar toch staan ze bovenaan allemaal gelijk.

Het is voor ons belangrijk dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen in onze vereniging maar ook in onze samenleving. Natuurlijk is iedereen verschillend, maar iedereen heeft zijn talenten en kwaliteiten. Gelijkwaardigheid betekent voor ons dat iedereen zijn inzet wordt gewaardeerd en dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Daar proberen wij aan te werken binnen maar ook buiten onze groep.

Uiteindelijk wil iedereen een menswaardig leven opbouwen, zonder steeds afhankelijk van iemand te moeten zijn. Altijd "dank U" moeten zeggen, altijd moeten hulp vragen, helpt ons ook niet vooruit!

Een luisterend oor



Ik heb een figuurtje gemaakt met een groot oor.

Als je armoede-ervaring hebt dat heb je serieuze problemen waar je zo maar niet mee naar buiten komt. Je voelt schaamte en schuld en je wil jezelf beschermen. Je hebt al te vaak het deksel op de neus gehad. Het duurt een tijdje voor je beetje bij beetje je verhaal wil en kan doen.

In onze groep proberen we naar elkaar te luisteren. We komen in contact met mensen met dezelfde ervaringen, mensen die in hetzelfde schuitje zitten. We hebben dezelfde problemen, dezelfde gevoeligheden en dat zorgt voor een band.

Luisteren betekent ook dat we echt kunnen meetellen. We kunnen ons gedacht zeggen, we kunnen meebeslissen in welke richting we willen gaan met onze groep.

Er wordt veel te weinig geluisterd naar mensen die ervaring hebben met armoede. Er wordt vaak gepraat en beslist over ons, boven onze hoofden, door mensen die niet weten wat het is. Terwijl wij dagelijks moeten knokken om te leven, vaak overleven met een te laag inkomen.

Een open kring



Ik heb een kring gemaakt van mensen met een open plaats.

We zijn geen gesloten groep. Iedereen moet welkom kunnen zijn! Arm of rijk, gelijk welke kleur of gelijk welk diploma. De rijkdom zit hem juist in het leren kennen van elkaars verhaal, bruggen bouwen en samen op weg te gaan.

We zijn ook een open kring omdat we steeds op zoek willen gaan naar nieuwe mensen. Als je in armoede leeft dan kom je minder buiten, dan wordt je geïsoleerd. We willen juist die geïsoleerde mensen gaan opzoeken en hopen ook dat hulpverleners van het Sociaal Huis, dokters, thuiszorg, CAW ons daarbij kunnen helpen.

Liggen en rechtstaan



We hebben een figuurtje gemaakt dat neerligt en dan rechtstaat.

Door mee te helpen met dit kunstwerk en te werken met klei, ontdekken we dat we dingen kunnen!

Door deel te nemen aan de groepswerking leren we veel nieuwe dingen kennen, het verruimt je horizon, je leert je talenten kennen en gebruiken, je leert wat je rechten en plichten zijn,... je leert praten over je problemen, je leert opkomen voor jezelf, je wordt sterker!

Je leert dat niemand er voor kiest om in armoede te leven en dat iedereen het recht heeft op een menswaardig leven! We hebben net zoals iedereen het recht gewoon mens te zijn!

het zorgt voor een ommekeer in je leven!

Huis met hoge drempel



Huis met lage drempel

We hebben een huis gemaakt met een lage drempel.

Bij Ommekeer kan je gemakkelijk binnen vallen en worden er geen moeilijke vragen gesteld. Bij een tas koffie of soep krijg je de kans nieuwe mensen te leren kennen en je op je gemak te voelen. Alles kan, niets moet!

In onze gemeente zouden er meer van die huizen moeten zijn met een lage drempel. Bv. een sociaal restaurant of een buurthuis waar je gemakkelijk binnen kan stappen en jezelf kan zijn. Zo zouden mensen die het moeilijk hebben gemakkelijker buiten komen.

Sociaal huis Erpe-Mere



We hebben een puzzelstuk gemaakt met het embleem van het Sociaal Huis.

Het Sociaal Huis is de enige plaats in onze gemeente waar we terecht kunnen voor dienstverlening. We hopen dat dit kunstwerk ieder personeelslid, beleidsmaker of bezoeker van het Sociaal Huis inspireert, laat stil staan bij het feit dat armoede een onrecht is. Dat niemand er voor kiest in armoede te leven. Dat er achter ieder dossier een mens/gezin staat met een zware draaglast op zoek naar een uitweg.

Armoede aanpakken is een lange weg, waarbij we samen met het gezin in armoede op weg moeten durven gaan. Als we vertrekken vanuit de ervaringen, noden, hoop, krachten en talenten van mensen in armoede, dan bestaat er een uitweg. Dan wordt ontsnappen aan de armoede mogelijk!

We danken de gemeente en het Sociaal Huis voor onze samenwerking en hopen samen van armoedebestrijding een prioriteit te maken! Laat ons van Erpe-Mere een plaats maken waar iedere Epemerenaar gewoon mens kan zijn!